

Madrid, november 2020

Lieve medewerkers van Magentazorg,

Sint en Piet maken zich ondanks corona voor vertrek naar Nederland gereed, want zonder de Sint is de decembermaand immers niet compleet.

Sint komt ieder jaar vanuit Spanje met de grote pakjesboot 12 over zee, maar ook hij moet en gaat steeds meer met de moderne tijd mee.

Want ook al is de beste goedheiligman al heel wat jaartjes oud, bij Magentazorg heeft hij iets horen zeggen over 'the cloud'.

Een wondermiddel waarmee je blijkbaar alles regelt in één zucht, de gedichten en cadeaus, die vliegen nu door de lucht!

Over de lieve mensen van Magentazorg hoefde Sint niet lang na te denken, aan deze club wil hij graag de hoogste prioriteit schenken.

Dat het hele jaar door, door iedereen fantastisch hard wordt gewerkt, verdient veel respect en blijft bij Sint niet onopgemerkt.

Want zorg verlenen in een tropische zomer en tweemaal corona in één jaar, maken dit afgelopen jaar heel bijzonder en het werk extra zwaar.

Iedere dag wachten de cliënten op jullie uitstekende zorg en motivatie, thuis, in het verpleeghuis of bij de revalidatie.

En nooit worden zij teleurgesteld of vergeten, jullie inzet en enthousiasme mag onvoorstelbaar heten.

Ook de mensen op kantoor dragen een belangrijk steentje bij, met hun ondersteuning staan zij met de zorgkanjers zij aan zij.

Sint zegt het dan ook hardop en het is onvolprezen: 'Jullie zijn elke dag een prachtig stel, waar Noord-Holland trots op mag wezen!'

Reden dus voor de Sint om snel in de actiemodus te schieten, want jullie verdienen als eerste een klein cadeau om van te genieten.

Mooi te gebruiken om de 5 december zak met iets extra's te vullen, en voor bij de koffie of thee natuurlijk iets lekkers om van te smullen.

Tot slot willen de Sint en zijn Pieten graag wat aan jullie kwijt, wij hebben ontzettend veel vertrouwen in jullie de komende tijd.

Wij voelen ons zeer nabij en betrokken, we gaan de crisis samen te lijf, met elkaar maken we Magentazorg tot een pracht bedrijf!

Sint en zijn Pieten